

Na zijn trouwfeest moest minister Ferd Grapperhaus in het stof bijten en belofde plechtig beterschap.

Tijdens het debat over de positie van deze minister ging onze Ferd nog een keer de fout in,
in,
kijkt U zelf.....



De Kamer zat er bij, keek er naar en deed niets.
Dus laten wij ook onze vrijheid weer terug pakken !