

# De Baltische staten

In dit gebied ligt een Russische enclave van 230 Km<sup>2</sup> **Kaliningrad Oblast**. Het is het voormalige Duitse **Koningsberg** wat ooit bij **Oostpruisen** hoorde. Ze vormt thans de enige ijsvrije haven voor de Russische marine in het westen van Europa. Dus strategisch van bijzonder belang. Gezien de vrij agressieve NATO-uitbreidingen - die in strijd zijn met alle gemaakte beloftes bij de hereniging BRD/DDR - is het vrij logisch dat de Russen een



goed verdedigingsplan hebben voor dit stukje grondgebied. De massa-media maakt ons wijs dat: "De Baltische staten zich bedreigd voelen door Rusland en daarom moesten onze F16 gevechtsvliegtuigen daar een tijdje naar toe." Ja, die moesten daar naartoe om de Letlanders en andere Balten gerust te stellen. Een beetje doorzichtig allemaal.. of niet soms? De Baltische staten vormen een essentieel deel van het **intermarium**. (Voor info over het Intermarium klik **[hier]** ) De Baltische staten zijn niet voor niets verschillende landen gescheiden door landsgrenzen. De oorsprong van de Russische geschiedenis is voor een groot gedeelte in deze landen ontstaan. De relatie met de Russische federatie valt thans te omschrijven als een haat-liefde verhouding. En als we er van uitgaan dat liefde alles overwint dan kan de toekomst aldaar nog weleens rare verrassingen opleveren. Nog niet zo heel lang geleden hoorde een stuk van de Oekraïne nog bij Litouwen. De laatste paar honderd jaar zijn de grenzen in dit gebied vaak verlegd. Soms door oorlogen, soms door huwelijken. Het is heel ongewis wat ons hier in politiek opzicht nog te wachten staat.