

# India/Pakistan

Ook weer zo'n product uit het koloniale verleden van de Britten. Het zelfde concept als bij al hun voormalige koloniën. Een Volk scheiden die bij elkaar hoort, en volken samenvoegen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. De provincie Kashmir is de grootste twistappel tussen deze landen. Nu doet zich het fenomeen voor dat India economisch keihard aan het groeien is. De Pakistani zien dat met lede ogen aan en in de logische lijn van de verwachtingen kan het zijn dat de Pakistani op dat succes willen meeliften. India heeft gekozen voor de Shanghai Cooperation Organisation alsmede BRICS. Pakistan is ook kandidaat lid van de Shanghai Cooperation Organisation wat hun Amerikaanse "vrienden" niet zo leuk zullen vinden. Ja, dat kan nog spannend worden in die regio. India beschikt over atoomwapens en dankzij **Urenco in Nederland** heeft Pakistan ook zo'n mega-knaller. En dan te bedenken dat de neo-cons in de USA niets liever willen dan alle Moslims, Boeddhisten en Hindoes in die regio uit te moorden voordat hun Messias komt. Dan hebben ze in die regio heel wat werk te verzetten. Inderdaad... dan kunnen we wel spreken over een conflicthaard.

