



Saudi Arabië

Het was tijdens de Eerste Wereldoorlog dat de Britten en de Amerikanen de familie Faisal in het zadel hielpen. Het land beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, maar de kwaliteit daarvan haalt het voor de chemische industrie niet bij de olie van Iran. Hoewel het land super streng is in de Islamitische leer is er geen spoor van enig verzet te vinden.

(dat zeggen ze) En dat maakt de zaak verdacht. Zelf in Europa Islamitische scholen financieren die vaak in opspraak komen voor haatzaai-toestanden, financieel wanbeheer, El Qaida sponsoren, ISIS sponsoren en dan nog de grootste vriend van de USA zijn. Die zelfde USA die haar olie voor een groot deel met wapens betaalt. Het land is druk in de weer met het opzetten van een anti-Iran-coalitie omdat ze niets voelen voor de zienswijze van de ayatollahs, ze liggen overhoop met de rebellen in Jemen omdat die het juist wel met de ayatollahs eens zijn. En de USA & de Nederlandse politici vinden dat prachtig omdat het de wapenindustrie zo goed van pas komt. Nog meer vluchtelingen die natuurlijk niet in de USA of Engeland welkom zijn. Als de politiek een beetje ruggengraat heeft stellen we een boycot in tegen dit land, zeker nu met hun activiteiten in Jemen.