

**Syrië** Deze kwestie is in een heel kort verhaal uit te leggen. Ook dit land is weer het zelfde slachtoffer van de befaamde Britse Formule van verdeel en heers. Wat de oorlog aldaar kunnen we een lang verhaal heel kort maken. Het gaat nergens anders om een gasleiding van Qatar via Turkije naar Europa. Op de kaart met rode pijlen aangegeven . Wat die optie betreft heeft president Assad zoiets gezegd als: “Over mijn lijk nog niet” wat kennelijk imperium USA te letterlijk opvat, want die praten alleen nog maar over “regime-change”, wat inhoud dat ze Assad uit de weg willen ruimen zoals Saddam Hoessein en Gaddafi. De rode lijnen stellen de gasleidingen voor die de zegen hebben van de USA + Saoedi Arabië. De zgn Oostroute gaat door Koerdistan



Wat politiek nogal gevoelig ligt. De groene lijn vindt de voorkeur bij Iran, Syrië en Rusland. Maar heeft het nadeel dat dit gas in tankers naar Europa moet worden vervoerd. Nu de Turkse president Erdogan een draai van 180° heeft gemaakt en meer naar het Russische kamp neigt is er een nog betere optie die getekend is met een blauwe lijn. Hiermee kan Iran, Syrië, Irak en Turkije blij mee zijn want die verdienen er allemaal dik geld aan. In deze optie zullen de verdiensten aan de neus van Saoedi Arabië voorbij gaan. Dit is de hele Syrië-kwestie.... het gaat nergens anders om, wat ze U ook proberen wijs te maken.